

Kerstoverweging 2013

door pastor Joska van der Meer

Jesaja 9:1-6 Lukas 2:1-20

Onze kerstboom heeft een vogelnestje.

Toen de boom de kerk in gedragen werd, zag ik het meteen. Een fraai gebouwd rond nestje.

Is er met het kappen van de boom weer een dakloze bij gekomen? Of is de vogel al gevlogen, in het veilige nest groot geworden en toen zijn vleugels uitgeslagen...

Ik hoop het. Er zijn er al te veel die gedwongen worden huis en haard te verlaten.

We leven immers te midden van brokstukken.

Gebroken bootjes van vluchtelingen op het strand. Ook nu worden mensen teruggestuurd naar hun geboortegrond, zoals in de dagen van keizer Augustus.

Puinhopen die zichtbaar worden als de storm is gaan liggen of na de explosie de stofwolk is opgetrokken. De verwoestingen door dreunende stampende laarzen en handen waar bloed aan kleeft, als in de tijd van Jesaja. Gebroken harten, gebroken gezinnen, afbrokkelende gezondheid. We leven te midden van brokstukken.

Ze kleuren onze gesprekken, ze halen het nieuws. Schilder Wim van der Heijden plaatst ze in zijn schilderij *New start* op de voorgrond, de grond kleurt bloedrood.

Wat een contrast met de stille heilige kerstnacht. Een lichtgele ster geeft richting en straalt.

Een engelenkoor zorgt voor hartverwarmende hemelse muziek. Wees niet bang, zingen ze.

Dus is het een nacht vol vrede.

De man en de zwangere vrouw voor wie geen plaats was in de herberg, vinden toch onderdak.

Geen drie sterren hotel maar een stal met een ster erboven.

Daar ziet een kind het levenslicht. Zoals bij iedere geboorte licht de wereld even op.

Het is a new start, een nieuw begin.

Achter de brokstukken licht een andere wereld op, warm geel, stralend wit.

Waar wil je het liefste zijn? In die vredige lichte wereld, toch!

Daarom zijn we hier. Daarom vieren we Kerst.

Aan allerlei dingen zie je dat mensen van meer dromen dan alleen *a white Christmas*.

Mensen laten zich deze dagen van hun beste kant zien.

Kerst is ons aller serious request, ons diepgewortelde verlangen dat er eindelijk vrede op aarde komt!

Het kerstverhaal maakt die hoop tastbaar. Omdat er vrede is rond dat pasgeboren kind?

Omdat de stal even het glazen huis is? Een plek waar iedereen van heinde en verre op af komt en welkom is, hoe groot of klein de gift ook is en zelfs met lege handen?

Of wordt de hoop voelbaar omdat het licht door de barsten en brokstukken heen breekt?

Maria en Jozef en de herders leven immers in een weerbarstige wereld.

Ze moeten gedwongen op reis, ze worden afgewezen, moeten zich maar zien te redden in het open veld... Ze ontkomen niet aan de diepe duisternis.

Maar onverwacht gaat midden in de winternacht de hemel open. Ze worden in het licht gezet. God breekt met zijn licht door in hun duisternis, zet de brokstukken in een ander licht.

Maria en Jozef vinden een stal, een onderkomen!

Ze maken er zo goed en zo kwaad als het gaat een warm nest van.

De herders horen tot hun verbazing dat de lang verwachte redder is geboren dichtbij hen, eenvoudige mensen. God komt naar hen toe in een pasgeboren kind dat ligt in hun kribbe!

Hoe onvoorstelbaar ook, ze gaan kijken of het waar is.

Ze gaan meteen op weg en vinden het kwetsbare kind.

Ze zien met eigen ogen dat God vreugde vindt in mensen.

De droom van Jesaja komt uit in deze nacht: *een licht straalt over hen die leven in het land van doodse duisternis. Want een kind wordt ons geboren, een zoon ons geschonken.*

Om vertrouwen te laten nestelen in ons hart, stuurt God ons naar een kind. Nog steeds.

Zo kijken twee meiden, armen om elkaar heen geslagen, me opeens lachend aan.

Naghram uit Syrië en Karam uit Jordanië. Oorlog brengt vriendinnen samen, staat erboven.

Twee vrolijke meiden op een speelplaats waar vluchtelingen en Jordaanse kinderen veilig kunnen spelen. Als kinderen er aankomen, tekenen ze in donkere kleuren vliegtuigen, bommen en dode mensen.

Naghram uit Syrië vertelt: “Ik voelde me heel alleen en had niemand om mee om te gaan.

Kinderen lachten me uit vanwege mijn accent en daardoor was ik nog verdrietiger dan ik al was”. Haar Jordaanse buurmeisje Karam zag dat niemand met Naghram wilde praten.

Ze nodigde haar uit om op bezoek te komen. Ze maakte plaats in de herberg. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Naghram zegt nu:” Door Karam kan ik weer lachen. Ze is als een zus voor mij. Meer dan dat.”

Samen met andere kinderen tekenen ze: langzaam maar zeker worden de kleuren vrolijker.

Vriendschap als nieuwe start, het licht breekt door de brokstukken heen...

Maria en Jozef, de herders, Naghram en Karam, ze vangen het licht dat hen toevalt op.

En stralen het op hun beurt weer uit.

Zo wordt de stal een herberg waar plaats is voor iedereen.

Zo wordt een voederbak wordt een warm veilig nest voor een pasgeboren kind.

Zo gaat de deur gaat open voor wie geen thuis meer heeft.

De brokstukken blijven maar kleuren lichter.

Zoals de schilder zegt “ik heb het vallen achter me gelaten, er opent zich een weg met toekomst”.

Moge door het licht van het kerstkind op ons leven,

hoop en vertrouwen zich nestelen in ons hart.

Laten we erop vertrouwen

dat juist daar waar het leven kwetsbaar en weerbarstig is, Licht door kan breken.

Moge het Licht van Kerstmis de veilige basis, het nest zijn van waaruit we onze vleugels uitslaan, die vredige lichte wereld tegemoet!

Zalig kerstmis!

Openingsgebed kerstmis 2014

God van Licht en vrede
U die vreugde scheidt in mensen
Midden in de nacht kwam u naar ons toe
in een pasgeboren kind in een kribbe.
Hij is uw licht in onze duisternis.
Wij danken U hiervoor.
Open ons hart
voor uw nabijheid, voor uw vrede
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord en uw Licht
waarmee U ons leven richting en toekomst geeft
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen

Gebied over de gaven

God van Licht en vrede
Wij komen bij U met onze gaven
de vruchten van het land, brood en wijn,
geld en goed en bovenal onze goede wil.
Schenk ons in deze kerstmorgen ook uw gaven:
Wees ons in dit brood en deze wijn nabij
Sterk ons vertrouwen
opdat wij uw vrede kunnen uitdragen
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed

God van Licht en Vrede
Wek uw kracht in ons
om het goede nieuws van Kerstmis door te kunnen geven
laat uw Licht steeds over ons schijnen
laat hoop en vertrouwen zich nestelen in ons hart
opdat wij onze vleugels uitslaan naar een wereld vol vrede en licht.
In het spoor van Jezus, goddelijk kind, vredevoorst voor eeuwig

Voorbeden Kerstmorgen 2013

God van licht en vrede
Gij die omziet naar ons, uw mensen
Wij bidden tot U

Voor mensen die leven te midden van puinhopen,
Voor mensen wier leven in puin ligt,
Dat Uw Licht doorbreekt
in hoop en vertrouwen
en mensen die nabij zijn
Laat ons bidden.....

Voor mensen die zoeken
hoe hun diepgeworteld verlangen vorm kan krijgen
dat Uw Licht doorbreekt
in hoop en vertrouwen
en vergezichten die hen richting wijzen
Laat ons bidden.....

Voor alle kinderen die geboren worden in een onveilige omgeving
Voor kinderen wier rechten geschonden worden
Dat Uw licht doorbreekt
in hoop en vertrouwen
en een veilige plek om op te groeien.
Laat ons bidden.....

We bidden
voor alle mensen van goede wil
voor mensen die blijven geloven dat vrede mogelijk is
Dat Uw Licht doorbreekt
in hoop en vertrouwen
en daden die vrede brengen
Laat ons bidden.....

Welkomswoord

Welkom u allen
die na de storm van de kerstnacht
die door de stormen van het leven
naar hier gekomen bent,
om het wonder te zien
dat deze heilige nacht is geschied:
God is naar ons toe gekomen
in een pasgeboren kind.

Laten we de blijdschap over het goede nieuws
dat God met ons is
uitzingen,
laten we verstillen
om te ervaren
welke richting dit kind ons wijst.

Moge in dit samenzijn Gods licht doorbreken
en zich nestelen in ons hart.